

## Dagboek van Karin over haar Drentsche patrijshond Bowie die slachtoffer werd van Botulisme



Bowie kon in de ochtend nog gewoon lopen. Rond de middag gingen we wandelen maar na 10 meter liep hij terug. Dat ben ik niet van hem gewend. Middags ging hij op de bank, en dat ging niet handig, ik dacht hij is moe, de dag ervoor had hij namelijk heel veel gerend en gespeeld. Mijn broer kwam en zei: "Bowie loopt raar". Om 16.00 uur wil ik hem uitlaten maar hij gaat midden op de straat liggen en er is geen beweging in hem te krijgen. Alleen zijn staart en hoofd kon hij nog bewegen. Toen heb ik direct de dierenarts gebeld die gelijk kwam en hem een cortisone injectie gaf. Ze gaf aan dat het kon helpen maar.. ook niet.

Niet dus, na een hele nacht gepiep, omdat hij moest plassen en dat niet binnen wilde doen, de dierenarts weer gebeld.

Ze kwam direct maar gaf ons weinig hoop op herstel.

We zijn naar de dierenkliniek in Merelbeke gegaan waar Bowie heel goed onderzocht werd. Het was zo goed als zeker botulisme.

De eerste 10 dagen waren cruciaal, de ademhalingspier kan er dan mee stoppen en dat is einde verhaal.

Hij heeft 10 dagen in een bedje van de kliniek gelegen. Hij kreeg zijn eten brokje per brokje om zich niet te verslikken. En hij kreeg water te drinken uit de hand, hele kleine beetjes.

Toen werd hij verkouden dus de angst sloeg toe, maar dat liep gelukkig goed af.

Vanaf dag 9 zag je een beetje verbetering.

Bij dag 10 mocht hij fysiotherapie. Ze gingen elke dag 3 keer met hem naar buiten op de brancard, en dan legde ze hem in het gras zodat hij zijn behoeften kon doen.

Toen ging het goed vooruit.

Tot dag 16 kon hij zich niet oprichten, wat erg frustrerend was, en ineens ging dat wel, moeizaam, maar het ging.

Dag 17 mocht hij mee naar huis.

Wandelen, kleine stukjes, ver gaat nog niet. Als hij niet meer kan gaat hij liggen en krijg je er geen beweging in.

Het gaat nu goed, hij eet weer goed en is levendig, maar zijn energie is ongeveer 60% van wat het was.

Ze gaven in de kliniek aan dat het zeker tot 90% goed komt, dus we komen er wel.

We zijn erg geschrokken, hij heeft waarschijnlijk uit een beek gedronken of iets gegeten wat besmet was, je staat daar niet bij stil, maar ik nu wel.

Het was afzien, vooral voor Bowie, hij snapte er niets van, wilde steeds proberen te bewegen en dat ging niet, zo zielig om te zien.

Bowie had de ernstige vorm, dus we komen er gelukkig goed uit, het had ook slechter af kunnen lopen.

100% zeker dat het botulisme was hebben we niet, dan zou hij onder narcose moeten hebben voor allerlei onderzoeken, daar was te zwak voor dus dat hebben we niet gedaan.